

LETS GO DO IT
ΣΤΟ 1^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Βρήκαμε ούριο άνεμο κι είπαμε να φυτέψουμε τα όνειρά μας...

Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος αναλαμβάνοντας καθήκοντα προϊσταμένης και με την συμπαράσταση της συναδέλφου και των γονέων , σκέφτηκα και μετατρέψαμε ένα κομμάτι άχρηστο και βρώμικο στην άκρη του κήπου σε ανθόκηπο. Ανακυκλώσαμε και παλιά λάστιχα αυτοκινήτου, που μας δώρισε κάποιος γονιός...

ΕΤΣΙ ΠΗΡΑΜΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΑΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ



Αν και ο κήπος ήταν και είναι μέσα στις φροντίδες μας,
ΠΑΡΑΠΟΝΙΕΤΑΙ ΌΤΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΉΣΑΜΕ... να φταίει η Άνοιξη;



**ΜΕ ΤΣΑΠΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΑΡΙΑ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΜΕ ΧΑΡΑ ΤΡΑΒΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΧΗ..
Γιατί δεν αντέχουμε άλλο το κλάμα του..**



**ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΝΑ ΦΥΤΕΨΟΥΜΕ...
ΆΛΛΟΙ ΜΕ ΤΑ ΦΤΙΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΝΕΣ...
ΟΛΟΙ ΌΜΩΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ...**



Ένα βράδυ , μια άμαξα διέσχισε τα όνειρά μας και σκεφτήκαμε...

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΓΛΑΣΤΡΟΘΗΚΕΣ..

(ένας μάστορας που προσφέρεται αφιλοκερδώς κι ένα κυριακάτικο απόγευμα χρειάζεται μόνο... φυσικά κι ένα Σάββατο απόγευμα για να τα βάψεις και να τα φρεσκάρεις, να πάψουν να διαμαρτύρονται..)



Ευτυχώς που υπάρχει και κανένας ψηλός γονιός να βοηθήσει..



Το συρματοπλέγμα του γείτονα ζήλεψε και ζήτησε τη βοήθειά μας , να στολιστεί κι εκείνο
Ανοιξιάτικα.. Κάποιοι για να το ικανοποιήσουν έβαλαν όλες τους τις δυνάμεις..
Του «φόρεσαν» και νέα φορεσιά και παλιά.. (παγούρια νερού- γλάστρες) γιατί τίποτα δεν
πρέπει να πηγαίνει χαμένο..



**ΚΆΘΕ ΚΗΠΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ....
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ που είναι φίλοι μας..**



**ΓΩΝΙΑ- ΓΩΝΙΑ ΣΕ ΚΑΡΤΕΡΩ ΑΝΟΙΞΗ..
ΓΩΝΙΑ- ΓΩΝΙΑ ΣΕ ΦΤΙΑΧΝΩ.....**



Τι μπορείς να κάνεις με ένα λάστιχο κι ένα ποτιστήρι ελεφαντάκι αν δεν έχεις ένα φίλο να σου κρατάει συντροφιά;



**Γίναμε γεωργοί, ανθοκόμοι, περιβαλλοντιστές, γεωπόνους, καλλιτέχνες...
πήραμε σκουπίδια, χορτάρια... βάλαμε φαντασία και κόπο και συνδιαλλαχτήκαμε με τη μάνα
Γη . ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.
ΣΕ ΜΑΣ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
όμως ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΣ...
Αλλά η δουλειά για μας είναι παιχνίδι!**

