

Τα τελευταία χρόνια, το κλίμα της γης και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών χωρών, έχει αλλάξει. Παρατηρούμε ότι η φύση αλλάζει σταδιακά και ο πλανήτης μας γίνεται διαφορετικός, λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ευρύτερης μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται σε αντίθεση με το παρελθόν, ακραία καιρικά φαινόμενα. Σημειώνονται έντονες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει ενταθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία προκαλεί την αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών και το λιώσιμο των πάγων. Εξ' αιτίας του τελευταίου, δημιουργείται άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία προκαλεί μεγάλες πλυμμήρες, με καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο. Επίσης, παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στα οικοσυστήματα. Πολλά είδη ζώων και φυτών κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ένα ακόμα πρόβλημα, το οποίο προκαλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, είναι η όξινη βροχή, η οποία διαβρώνει αγάλματα και μνημεία.

Στα παραπάνω θέματα, υπάρχουν πιθανές λύσεις που μπορούν να συζητηθούν. Αρχικά, πρέπει να ευαισθητοποιηθεί το κοινό με τη βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του διαδικτύου. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες και μη ρυπογόνες, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια και η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Επίσης, θα πρέπει να μειωθούν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και τα καυσαέρια και να υπάρχει σωστή διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων. Στην επίτευξη του σκοπού αυτού, συμβάλλει η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των ποδηλάτων και η αντικατάσταση των αυτοκινήτων παλαιότερης τεχνολογίας, με νέας γενιάς, ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα.

Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να ακολουθείται η σχετική νομοθεσία σε όλες τις χώρες και να επιβάλλονται πιο αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες. Αντίστοιχα θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα επιβράβευσης σε δράσεις που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Μία ακόμα πρόταση είναι να εισαχθούν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, με σκοπό την οικολογική ευαισθητοποίηση των μαθητών, από μικρή ηλικία. Θετικά συμβάλλει και η ανακύκλωση, η χρήση βιοδιασπώμενων υλικών και η οικονομική επιβάρυνση για τη χρήση μη ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Τέλος, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της

ατομικής ευθύνης και του εθελοντισμού σχετικά με τα οικολογικά θέματα, όπως η αναδάσωση και ο καθαρισμός παραλιών.

Κλείνοντας, θα ήταν ιδανική, μια παγκόσμια προσπάθεια και συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο όμως είναι πολύ δύσκολο, λόγω της ύπαρξης πολλών διαφορετικών εθνών, με διαφορετικές αξίες, νοοτροπίες και συμφέροντα. Για το λόγο αυτό η δράση θα πρέπει να γίνει σταδιακά, ξεκινώντας ο καθένας με ατομική προσπάθεια και ευθύνη, η οποία θα εξελιχθεί σε εθνική και στη συνέχεια σε παγκόσμια. Αγάπη και όχι εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εθελοντισμός και όχι αδιαφορία, για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη ζωή.